

BÔ
YIN
RÂ

MEER
LICHT

MEER LICHT

BÔ YIN RÂ

MEER LICHT

AURORA PRODUCTIONS

© Kober Verlag AG, Bern
© Aurora Productions, Zuid-Scharwoude 2022
www.aurora-productions.com

Dit boek is uitgegeven onder auspiciën van de
Stichting Bô Yin Râ
www.boyinra.nl

Oorspronkelijke titel: Mehr Licht,
in 1936 uitgegeven (tweede, herziene en definitieve,
druk van de eerste uitgave uit 1921)
door Kober'sche Verlagsbuchhandlung, Basel

Nederlandse vertaling 1955 door M. ter Marsch-Keen
(Servire)
2^e druk 1987, herzien door E. van Eeden (De Driehoek)
3^e druk 2022, vertaald door Rob van der Hoeden

Ontwerp omslag naar het oorspronkelijke idee
van Bô Yin Râ



ISBN 978 9073007 499

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

BÔ YIN RÂ

is de geestelijke naam van de
auteur en kunstschilder
Joseph Anton Schneiderfranken

INHOUD

Dit boek is ontstaan... 7

Ten geleide 11

Aan hen die het slapen moe zijn geworden –

Een preludium 21

De bouwmeesters van de kathedraal der
mensheid 51

Theosofie en pseudotheosofie –

Over hoe een woord aan waarde heeft
ingeboet 85

Over de drie treden 127

Wat men dient te begrijpen! 147

Het mysterie van de kunstzinnige
uitdrukkingsvorm 169

Oosterse magie in een westerse jas 179

Het licht van de geest in het christendom 191

Het geheim van de oude bouwloodsen
bij de kathedraalbouw 213
Over de ware eredienst aan God 231

Dit boek is ontstaan door een bundeling van reeds eerder afzonderlijk gepubliceerde verhandelingen, die in haar eerste vorm al in 1921 was verschenen. Het beleeft nu een nieuwe druk, waardoor het mogelijk werd enkele wijzigingen, die de betekenis nauwkeuriger formuleren, definitief door te voeren.

In de tussentijd heb ik met het boek 'Hortus Conclusus' mijn geestelijk leerwerk afgesloten en daarmee ook aan het leerwerk als geheel de symbolische naam gegeven die de titel van het laatste deel ervan is geworden. Wat ik in de tweeëndertig organisch met elkaar verbonden leerstukken van dit geheel als een gave nalaat – en dus ook in het onderhavige boek – zou men echter ernstig tekort doen wanneer men het uitsluitend als 'letterkundige productie' beschouwt. Ook al zou het gehele leerwerk niet bestaan en zou ik er niet

met woorden vorm aan hebben gegeven, dan is toch de inhoud ervan identiek met mijzelf – met mijn blijvende Zijn waaruit ik leef – en niet louter een ‘voortbrengsel’, geen werk van aardse vormdrang! Tot op de huidige dag zijn er onder alle volkeren van de aarde nog geen tien mensen in dit aardse bestaan geweest die in staat waren aan hun eigen eeuwig Zijn in taal uitdrukking te geven, op een manier die volledig in overeenstemming is met alles wat er aan aards gevoelsondervinden voorhanden is. Wie het kon, mocht evenwel steeds met alle recht zeggen: “Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn WOORDEN verdwijnen nooit!” – Ook hetgeen in de voor- en nawoorden van mijn leerteksten te vinden is, behoort voor het grootste deel tot deze ‘woorden’ en mag niet van datgene wat het omvat worden afgezonderd!

Zoals men edelstenen, die lang geleden hun definitieve vorm leken te hebben gekregen, soms opnieuw laat slijpen om hun licht-

reflectie te verhogen, zo is de inhoud van deze nieuwe uitgave opnieuw 'geslepen' en niemand die de vroegere vorm heeft gekend zal er nu aan kunnen twijfelen dat de nieuwe facettering het bestaande kristalmateriaal de flonkering heeft gegeven die het eigen is, waardoor de aard ervan beter tot zijn recht komt. Alleen in deze nieuwe vorm kan ik het boek binnen mijn nu afgesloten leerwerk erkennen. Dat geldt met name ook voor die hoofdstukken die ter wille van de verduidelijking met betrekking tot het geheel van nieuwe titels moesten worden voorzien.

Veel van mijn woorden waren tegen wil en dank voor andermans karretje gespannen, zodat het mijn plicht werd ze voortaan tegen elke vorm van miskenning en verkeerd gebruik te beschermen, hoewel deze bescherming – dat mag de hemel weten – onnodig zou moeten zijn, aangezien ik er nooit enige twijfel over heb laten bestaan dat ik geen enkele menselijke institutie dien en vanuit geestelijk oogpunt van geen enkele menselijke ideologie

afhankelijk ben. In elk van de tweeëndertig afzonderlijke delen van mijn geestelijk leerwerk ging het er vanuit de eeuwigheid bezien om voor mijzelf een taallichaam te vormen door middel waarvan ik me voor anderen verstaanbaar zou kunnen maken. Al zal mijn leven in de geest in de loop van de komende eeuwen voor tallozen hun geestelijk eigendom worden, dan zal het toch aan ieder afzonderlijk steeds onverdeeld toebehoren: – substantieel versmolten met zijn eigen eeuwige geestelijke substantie.

TEN GELEIDE

Er zijn tijden in de geschiedenis van de mensheid waarin de mens der aarde zich volkomen verlaten voelt van zijn geestelijke oervaderland, ja zelfs niet meer in staat is aan dit oervaderland als iets waarvan hij het bestaan vermoedt ook maar te geloven.

Anderzijds echter zijn er ook tijden waarin veel zoekers onder alle mensen zich weer tot het geestelijke wenden, omdat ze een vaag gevoel hebben dat ook de mens op deze aarde het erfgoed van de geest voor zichzelf zou kunnen verwerven, maar zich niet meer bewust is van de weg die naar de wezenlijke geest leidt. Op die manier zoekt en tast men in het duister, – weliswaar met de bedoeling deze weg te vinden, maar ook in blind vertrouwen elke dwaalweg volgend wanneer die maar ongewoon en geheimzinnig lijkt.

De bedoeling van dit boek is 'meer licht' in

het verwarrende duister te brengen, want tallozen dwalen in zulke tijden in het wilde weg in de labyrinten van de speculatie rond of lopen achter vermeende geestelijke 'leiders' aan, die hun volgelingen alleen maar tot zichzelf en hun eigen dwaasheid verleiden.

Wij bevinden ons midden in zo'n tijd waarin men naar de geest op zoek is, al viert tegelijkertijd de bruuske dier-mens nog alom zijn goedkope triomfen.

Het zou onverantwoord zijn te zeggen dat alle zoekers die tegenwoordig ondanks alle tegenstroom naar het licht van de geest streven, alleen door 'sensatiezucht', gratuite nieuwsgierigheid en een hoogmoedige drang naar vermeerdering van kennis worden gedreven.

Het zou dwaas zijn neer te kijken op de zoekers die in de vormen van oude godsdiensten de rode draad hopen te vinden die hen uit de duistere gangen van het doolhof der filosofische speculatie tot waar inzicht zou kunnen leiden.

Er zijn heel veel mogelijkheden om aan de duisternis te ontkomen en wie eraan kán ontkomen moet niet vragen of er 'nog andere' wegen zijn om bij de vrije uitgang te geraken, wanneer de weg die hij gaat de enige is die hem werkelijk tot het licht kan voeren.

Onder de zoekers in de huidige tijd zijn er echter maar al te velen die het zoeken moe zijn, omdat elke weg die door hen werd ingeslagen de verkeerde bleek te zijn en iedereen die zich als een geestelijk 'leider' voordeed, aan wie ze blindelings hun vertrouwen schonken, zich ten slotte ontpopte als iemand die even onwetend en onkundig van de weg is als de door hem aangevoerde schare.

Voor déze zo talrijke groep zoekers schrijf ik in de eerste plaats, als iemand die alleen over dingen spreekt die hem zo vertrouwd zijn als ze slechts zelden voor een aards mens vertrouwd kúnnen worden. De andere soort zoekers echter, die gelooft reeds te hebben gevonden, zal hier een toetssteen worden aangereikt die feilloos het echte van het onechte scheidt.

De opstellen in dit boek zijn elk voor zich afzonderlijk ontstaan en kunnen onafhankelijk van elkaar worden gelezen.

Ze werden telkens geschreven om veel vraagstellers tegelijk een antwoord te geven, aangezien het me destijds al aan tijd en kracht ontbroken zou hebben om elke persoonlijke vraag ook apart te bespreken. De onderwerpen dienden zich aan door de vragen die werden gesteld. Daarom moest ook veel worden vermeld dat ik zonder de terechte verzoeken om nadere uitleg niet het bespreken waard zou hebben gevonden. Ook de niet te vermijden herhalingen zijn door de aard van de vragen gerechtvaardigd.

Maar alle hoofdstukken van dit boek zijn desondanks – het kan ook niet anders – in geestelijke zin ten nauwste met elkaar verbonden en vormen als geheel een grondslag waarop ieder individueel mens op zijn eigen manier met zekerheid verder kan bouwen, daarbij steeds op stevige fundamenten steunend.

Er zullen daarom maar weinig lezers zijn die

niet zeer veel baat kunnen vinden bij het hier voorliggende boek: – aan wie het niet werkelijk ‘meer licht’ zou kunnen brengen. In elk geval zal degene die naar inzicht verlangt ervan doordrongen moeten zijn dat hij werkelijk inzicht in de geheimen van het geestelijke, onvernietigbare leven niet door een nieuw religieus of filosofisch leerstelsel kan verkrijgen. Daarom zal de zoeker in mijn geschriften vrijwel geen, zoals dat heet, ‘leerstelling’ tegenkomen die binnen het kader van een systeem met een andere is te verbinden. Veeleer laat ik hem het geestelijke waar hij naar streeft, vanuit de meest verschillende gezichtspunten in steeds weer nieuwe beelden zien, waarbij ik op zijn gevoel vertrouw en zijn eigen onderscheidingsvermogen te hulp roep, opdat hij zelf uit deze verscheidenheid de innerlijke zekerheid verkrijgt die elke ziel slechts aan zichzelf kan schenken. Het maakt me helemaal niets uit of ik bij degene die mijn woorden in zich opneemt wellicht bespeur dat hij er verstandelijk mee instemt. Het enige wat

ik wil, is hem helpen de innerlijke gemoedsge-
steldheid te vinden waarin alleen hem duide-
lijk kan worden wat het duister om hem heen
voor zijn ziel verbergt!

Het zou totaal verkeerd zijn in mijn leerwerk
'leerstellingen', d.w.z. in een bepaalde vorm
gegoten en alleen in die vorm geldige bewe-
ringen te willen ontdekken. Men zal de leer
die ik in deze tijd heb gebracht, alleen kunnen
vinden wanneer men elk afzonderlijk leerstuk
op de eigen ziel laat inwerken, door te probe-
ren daarin in de eerste plaats alleen mijn eeu-
wig geestelijk Zijn te voelen. Heeft men dit,
mijn eeuwig, ware 'Zijn' ten slotte gevoeld,
dan zal men daaruit ook alle 'antwoorden' in
zichzelf ontvangen waar men naar verlangt en
tevens de zekerheid van hun onomstotelijke
waarheid als getuigenis van de eeuwige wer-
kelijkheid.

Het is ook een misvatting te geloven dat ie-
mand in een persoonlijk gesprek met mij
misschien meer ophelderingen zou kunnen
verkrijgen dan hij zou kunnen vinden in de

geschriften die ik vorm heb gegeven. Wie met mij spreekt, staat tegenover mijn lichamelijke vergankelijke verschijning, – niet tegenover wie ik ben, voor wie hem immers alle waarnemingsorganen ontbreken! Ik kan hem wel antwoorden met behulp van de tijdelijk mij ter beschikking staande hersenen, maar het is volstrekt onmogelijk in zijn aanwezigheid de taalvorm te scheppen door middel waarvan ik substantieel een plaats in hem kan innemen. – Daarvoor is een teruggetrokken bestaan nodig en een absolute afzondering van de trillingen van andere hersenen: – onvoorstelbaar intensieve concentratie!

Van Bô Yin Râ zijn o.a. ook de volgende titels leverbaar:

Brieven aan een en velen (Pb.) – ISBN 978 9073007 161

Codicil bij mijn geestelijk leerwerk (Pb.)

– ISBN 978 9073007 390

De weg van mijn leerlingen (Pb.) – 978 9073007 352

De wijsheid van Johannes (Pb.)

– ISBN 978 9073007 116

De zin van het bestaan (Pb.) – ISBN 978 9073007 376

Eredienst-magie en mythe (Pb.)

– ISBN 978 9073007 307

Gebeden (Geb., Duits/Nederlands)

– ISBN 978 9073007 505

Geestelijke relaties (Pb., 2^e herziene druk)

– ISBN 978 9073007 192

Het boek der gesprekken (Pb.)

– ISBN 978 9073007 338

Het boek van gene zijde (Pb.)

– ISBN 978 9073007 277

Het boek van het geluk (Pb.) – ISBN 978 9073007 086

Het boek van de koninklijke kunst (Pb.)

– ISBN 978 9073007 123

- Het boek van de Koninklijk Kunst (Geb., Duits/
Nederlands) – ISBN 978 9073007 406
- Het boek van de levende God (Pb.)
– ISBN 978 9073007 000
- Het boek van de liefde (Pb.)
– ISBN 978 9073007 239
- Het boek van de mens (Pb.) – ISBN 978 9073007 253
- Het boek van de troost (Pb.) – ISBN 978 9073007 314
- Het gebed (Pb.) – ISBN 978 9073007 062
- Het geheim (Pb.) – ISBN 978 9073007 413
- Het mysterie van Golgotha (Pb.)
– ISBN 978 9073007 246
- Het rijk van de kunst (Pb.) – ISBN 978 9073007 208
- Het spook van de vrijheid (Pb.)
– ISBN 978 9073007 345
- Hortus Conclusus (Pb.) – ISBN 978 9073007 451
- Opstanding (Pb.) – ISBN 978 9073007 215
- Psalmen (Geb.) – ISBN 978 9073007 468
- Vonken – Mantrapraktijk / Funken (Geb.)
– ISBN 978 9073007 482
- Voor eigen zaak (Pb.) – ISBN 978 9073007 109
- Wegwijzers (Pb.) – ISBN 978 9073007 437

Werelden (Geb., met 20 afbeeldingen in kleur)

– ISBN 978 9073007 185

En van Rudolf Schott:

Bô Yin Râ, leven en werk (Pb., 8 foto's)

– ISBN 978 9073007 130

Symboolvorm en werkelijkheid in de schilderijen van

Bô Yin Râ (Pb., met 3 afbeeldingen in kleur) –

ISBN 978 9073007 147

Buiten het leerwerk:

Lichtstralen, een verzameling teksten van en over

Bô Yin Râ (Pb., met 6 illustraties, inclusief

foto's van de auteur) – ISBN 978 9073007 475

Bezoek voor een compleet overzicht onze website

www.aurora-productions.com

T. +31 (0)226 321143

E. **info@aurora-productions.com**

Voor informatie over de Stichting Bô Yin Râ:

www.boyinra.nl