

HET HOGE DOEL

BÔ YIN RÂ

HET HOGE DOEL

AURORA PRODUCTIONS

© Kober Verlag AG, Bern
© Aurora Productions, Zuid-Scharwoude 2023
www.aurora-productions.com

Dit boek is uitgegeven onder auspiciën van de
Stichting Bô Yin Râ
www.boyinra.nl

Oorspronkelijke titel: Das hohe Ziel,
in 1925 voor het eerst uitgegeven door
Verlag Magische Blätter, Leipzig

Nederlandse vertaling 1952, door M. ter Marsch-Keen
(Servire)

2^e druk 1983, vertaald door E. van Eeden (De Driehoek)

3^e druk 2023, vertaald door Rob van der Hoeden



ISBN 978 9073007 567 / NUR 720

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

INHOUD

Ten geleide	7
De roep van de geest	11
De twee wegen	19
Over zoeken en vinden	33
Over het eeuwige licht	43
Over de kleuren van het licht	49
Over het hoge doel	57
Over de wegen der Ouden	67
Over de zegen van de arbeid	75
Over de macht van de liefde	89
De meester van Nazaret	101

BÔ YIN RÂ

is de geestelijke naam van de
auteur en kunstschilder
Joseph Anton Schneiderfranken

TEN GELEIDE

Hoger dan alle aardse doelen is het hoge doel dat de woorden van dit boek je willen wijzen.

Doch tevergeefs zul je proberen dit doel te bereiken, als je denkt dat je het in verre verten moet zoeken!

De weg die jou naar je hoge doel leidt, is in jezelf, en alleen in jezelf zul je eens het hoge doel bereiken!

Ook alle hulp die je op je weg nodig hebt, zul je alleen in jezelf krijgen! Alleen in jezelf kun je de helpende handen grijpen die je worden toegestoken!

Verwar de leer die je het doel wil laten zien en je de weg naar het doel wil wijzen, niet met het betreden van de weg in jezelf!

Pas dan kan de leer je zegen brengen, als je volgens zijn onderricht in jezelf zoekt. –

Dan pas zul je ook hulp in jezelf vinden!

Dus: willen de woorden van dit boek jou naar je hoge doel brengen, dan zul je ze in jezelf moeten laten weerklinken.

In je innerlijk zul je dan het steile pad ontdekken, en wanneer je moedig probeert het te bestijgen, zal het ook jou eenmaal het hoge doel in jezelf laten vinden! – –

DE ROEP
VAN DE GEEST

Het was geen nuchter bedenksel dat de oude wijzen steeds weer met klem aanspoorde de geest in de stilte te zoeken, de roep van de geest achter 'gesloten deuren' af te wachten. – Wat dan in het innerlijk te horen is, zal alleen voor de ziel hoorbaar zijn, en alleen voelend zal zij kunnen horen wat nooit in woorden van een menselijke taal kan worden uitgedrukt... Gezegend is hij die zo voelend weet te horen!

Het zal niet iedereen gegeven zijn de roep van de geest meteen te kunnen vernemen. Velen zullen vaak lang in het 'gebed' moeten volharden, voordat hun innerlijk zo geopend wordt dat ze de roep in zichzelf verstaan...

Zoals alleen een gescherpt, geoefend oor de melodie van snarenspeel in de verte kan herkennen, terwijl het voor andere oren alleen

maar onduidelijke klanken blijven, zo wordt de zachte roep van de geest alleen gehoord door hen die hun innerlijk oor wisten te scherpen en de ziel voor geestelijke dingen vatbaar lieten worden op een manier dat zij de klanken die haar bereiken ook kan duiden. – – –

In het lawaai van de schelle dag doof geworden, dwaalt zo menigeen door de woestijn, – wachtend op de roep die tot hem zou kunnen komen en zich niet bewust van zijn doofheid. Tevergeefs zal de roep van de geest hem trachten te bewegen...

Eerst moet de door het lawaai misleide gaan beseffen dat hij doof is, om dan, in de stilte, zijn gehoor terug te krijgen.

Bereikt dan weer iets geestelijks zijn oor, dan zal hij moeten leren zich vastberaden voor het lawaai van de buitenwereld af te sluiten zonder haar te ontvluchten. –

Wat er ook om hem heen gaande is, steeds zal hij de stilte in zichzelf moeten bewaren!

Het lawaai van de dag mag niet tot in zijn in-

nerlijk doordringen, ook al raast het met alle macht om hem heen. –

Echter, wie de roep van de geest wil horen, moet zijn gehoor naar binnen richten.

Alleen in zijn innerlijk zal hij kunnen leren horen wat nooit tot woord werd...

Lawaai en geraas zullen hem niet verdoven, wanneer hij in zijn innerlijk weet te luisteren! Te midden van de om hem heen razende buitenwereld zal hij voor zichzelf een eiland van stilte zijn.

Het bulderen van de golven en het loeien van de storm zal hij leren negeren, en uit de stilte in hemzelf zal de verheven roep van de geest voor hem opklinken! –

De stilte die hier nodig is wordt niet door doen en werken verstoord!

Nimmer kan waar enkel doodse stilte heerst, de roep vernomen worden!

Alleen waar het leven zijn golven vormt, zal ook de innerlijke stilte nog vol leven zijn,

waaruit de geest het geestelijke in de mens kan verwekken.

Alleen zulk een verwekking door de geest hoort de roep van de geest! Alleen hierdoor kan de mens kennis verwerven – omtrent zichzelf! – – –

Wie op andere wijze zichzelf bij zijn ‘naam’ wil horen noemen, zal steeds tevergeefs kunnen wachten...

De roep waar hij naar verlangt kan alleen van binnenuit komen, wanneer hij innerlijk reeds is ontwaakt door de verwekkende kracht van de geest, die alleen in de stilte tot uitwerking komt. Alleen uit het binnenste van het innerlijk kun je geestelijke dingen vernemen!

De leer die van buitenaf gegeven wordt, is er alleen maar om je voor te bereiden.

Hij moet de geest innerlijk bekend aan je maken, opdat de roep uit het diepst van je innerlijk eens begrijpelijk voor je kan worden.

De leer zal je altijd alleen over de geest kunnen zeggen wat zich láát zeggen. De werke-

lijkheid van de geest kan echter alleen maar tot je komen doordat je haar beleeft!

Je kunt het leven van de geest niet op een andere manier ontvangen dan door innerlijke ervaring. — — —

Keer daarom dan met al je kracht in tot je innerlijk en vraag de geest in jezelf dat hij het diepst van je innerlijk mag wekken!

Volhard in zulk 'bidden' tot je wordt verhoord!
Blijf in de stilte en in zeker vertrouwen!

Zelfs je 'gebed' mag de stilte niet verstoren! —
Nog minder echter mag je verlangen en opeisen wat zich vanzelf aan je toont zodra je innerlijk door de stilte is voorbereid. —

Wacht in opgewekte rust je dag af! Wees met al je uiterlijke krachten actief in de buitenwereld, maar laat het tabernakel van je innerlijk nooit door de zorgen van deze buitenwereld ontwijden! Bewaar de stilte in je innerlijk en laat je niet door uiterlijke stormen van de wijs brengen!

Geen gedruis van de buitenwereld mag tot dit innerlijk gebied in je doordringen!

Zo zul je eenmaal – op jouw dag – jouw diepste diepte doorgronden en tot jouw hoogste hoogte worden opgeheven!

Zo zul je eenmaal de roep van de geest in jezelf vernemen en jezelf in de geest herkennen! –

In het leven van de geest zul je dan jezelf in het eeuwige leven vinden!